

Cykla eller vandra i Södra Ljunga kulturhistoria



Södra Ljunga Sockenråd

Cykla eller vandra

Runt Södra Ljunga finns många kulturhistoriska avtryck. Följ kartan och upptäck lite kulturhistoria och fin jordbruksbygd.

Du erhåller karta och färdbeskrivning samt svarskort till kontrollerna som finns utmed rundan.



Förslag till en promenad eller cykeltur på ca 7 km i Lingbygden runt Ljungasjön. (cykel kan lånas vid vandrarhemmet)

Start och slutplats är vandrarhemmet i Södra Ljunga kyrkby, tidigare Södra Ljunga prästgård. Enligt uppgift enda platsen i Sverige där 3 prästgårdar finns bevarade.

Kontrollplats 1 Lingmuseet med minnessten och bysten vid Lings kulle.

Kontrollplats 2 Fågeltornet vid Ljungasjöns sydöstra kant. Mycket väl frekventerat flyttlokal för många fåglar.

Kontrollplats 3 Stenhögsgrav vid Liagård. Ett av många forn och kulturminnesmärken som finns här.

Kontrollplats 4 Hårenberg. Den tidigare prästgården från 1700-talet (nuvarande Lingmuseet) flyttades till denna tomt och användes som bostadshus till fastigheten Hårenberg. Ling stiftelsen köpte sedan huset och flyttade det till sin nuvarande plats 1939.

Kontrollplats 5 Gravfältet vid Brunnsholm.

Kontrollplats 6 Ljunga Brunn. På platsen finns grillplats och ett lusthus där man kan ta en paus samt anslag med information om Ljunga Brunn och verksamheten som funnits på platsen.

Kontrollplats 7 Den ursprungliga stenkyrkan uppfördes någon gång på 1100-talet eller 1200-talet. En stor om- och nybyggnad genomfördes 1790-1792. Av murarna från den ursprungliga kyrkan återstod den norra långhusmuren och korets östra mur.

Vägen mellan Liagård och Hårenberg.

När Du lämnar Liagård och ska bort till Hårenberg går Du först mot Läsaryd svänger av till höger in på gamla vägen till Läsaryd å passera några fastigheter vid namn Gåsågård, vägen blir mindre delvis gräsbevuxen och går över privata marker. Vid en markering utmed denna sträcka har funnits ett torp på ofri grund. Det kallas för "Pimmpens" en torpare vid namn Elof Svensson, han levde till 1953 och är begravd på S.Ljunga kyrkogård. Elof hade lite odlingar runt sin stuga med bland annat jordgubbar å grönsaker delvis till självplockning, stugan fanns väster om vägen. Elof blev okontant med markägaren så han blev avhyst från marken. Men Elof avtalade med markägaren på andra sidan vägen att få flytta över sin stuga dit, å fortsatte med odlingarna där, det som finns kvar på platsen idag är brunnen där stugan låg stuga är nerplockad flyttad till Skåne. En bit längre fram passerar vägen igenom som en pergola av hassel, rönn och andra lövträd. Ett hundratal meter innan Du är framme vid byvägen mot Näs å Kuggaboda där Du går till vänster mot Hårenberg. Till höger om vägen har funnits ett sågverk med en ångmaskin (Lokomobil) kraftkälla, virke som upparbetades var från juldagsstormen 1902. Juldagsstormen var en föregångare till Gudrun som hemsökte dessa trakter mycket hårt.